

## De trouwdag van Esmé van Rijn en Erik Goos

Zijn het 2 harten of 2 E's?  
Ontwerp E. Goos



Esmé van Rijn & Erik Goos  
gaan trouwen

donderdag 16 oktober 2008

zullen wij elkaar het JA-woord geven  
om 14.00 uur in Tropisch Rozenland te Burgerveen

wij nodigen u van harte uit op onze receptie  
van 16.00 tot 18.00 uur in Tropisch Rozenland  
Aalsmeerderweg 938 - 2154 ME Burgerveen

Ceremoniemeester:  
Eveline Wuck

Denkt u aan een Kado? Mag het dan zo   
Bloemen zijn een leuk idee, maar op onze huwelijksreis gaat alleen het bruidsboekje met

Op 16 oktober 2008 was het dan zover. Op de dag dat ze drie jaar samen wonen, zijn Esmé van Rijn (van Joke van tante Jo van Theo van Corse) en Erik Goos getrouwd. En niet zo maar getrouwd. Nee, het was een bijzondere dag.

Eveline, die ceremoniemeester was, Steven, Milène en Carl gingen 's nachts tevoren de slingers nog even ophangen aan het huis van het bruidspaar. Midden in de nacht werden de ladders tevoorschijn gehaald om de boel te versieren. Gelukkig was er geen smeris in de buurt om ze te arresteren.

's Morgens kwam de kapper uit Leiderdorp om de bruid en de moeder van de bruid van een mooi kapsel te voorzien. Er was nog een sluier bij de bruidsjurk, maar die paste niet meer op het mooie haar van Esmé. Dus die bleef af. Het werd een diadeem met schitterende steentjes in een patroon wat ook op de jurk van de bruid en het vest van het pak van bruidegom terug te vinden was. Ook al heel bijzonder natuurlijk.

Dan de trouwlocatie. Tropisch Rozenland in Burgerveen. En daar mag je ook de trouwplechtigheid van de burgerlijke stand laten vol trekken. Met een ambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer. En als je dan hebt aangegeven dat je voortaan als mevrouw Goos door het leven wilt gaan (omdat er meer vrouwen van Rijn zijn dan vrouwen Goos) dan zegt de ambtenaar van de burgerlijke stand na de plechtigheid heel constant in haar toespraak mevrouw Goos tegen je. Je wilde mevrouw Goos zijn, dan moet je er gelijk ook maar goed aan wennen.

De klas van Esmé (13 bijzondere kinderen) zong na de plechtigheid een mooi lied voor het bruidspaar. Ze mochten de plechtigheid bijwonen, omdat een receptie voor hen wat te veel van het goede was. Als kado voor de bruid hadden de kinderen allemaal fruitrecepten opgezocht op het internet. Die hoorden bij de fruitbomen die de bruid voor haar op te knappen tuin kreeg.

De bruidstaart met het ontwerp van de trouwkaart erop werd aangesneden. Die taart leverde nog een bekeuring op. Theo en Michael gingen de taart ophalen in Katwijk en daarbij werd iets te hard gereden. Hoe bijzonder kan het zijn? Maar hij was wel lekker.

Na de taart volgde de receptie. Hierbij werd ook weer het een en ander aan bijzonder spul afgeleverd. De collega's van Esmé hadden een lied ingestudeerd.

Na al deze enerverende activiteiten werd er verkast naar het Ranonkelgebouw, dat door het bruidspaar een warm hart wordt toegedragen. Ze hebben er elkaar leren kennen en hebben er al vele uren doorgebracht. Door de Ranonkel collega's werd er nog een wie-van-de-drie spel gedaan. Esmé moest vragen over Erik beantwoorden en Erik moest vragen over Esmé beantwoorden.

Tinus patat, in de vorm van Rob Cozijn, zorgde voor een heerlijk warm en koud buffet. Erik van der Zwet, een vriend van Carl, zorgde voor de muziek. Maar zoals dat wel vaker gaat in onze familie, kon Carl het toch niet laten en stond hij net zo vrolijk mee te draaien.

Samen met zijn zus Milené en Eveline en Steven mocht hij het bal openen. Voor deze gelegenheid hadden Milené en Eveline een jurk aangeschaft. Ooit hadden ze in een dolle bui beloofd dat als Esmé en Erik gingen trouwen, zij beide in een jurk op de bruiloft zouden verschijnen. En dat gebeurde dus ook. Wat heel bijzonder was, echt heel bijzonder.

Leo van der Poel zorgde voor de stoelen, de statafels en de drank. Kim van Carla van tante Rina en Astrid van tante Alie hebben de bediening op zich genomen. Dus de familie van Corse was toch weer ruim vertegenwoordigt.

Na een heel mooi en bijzonder feest ging iedereen weer tevreden huiswaarts.

Het was een ouderwetse bruiloft. We lagen pas om half drie in bed. En het bruidspaar heeft alle kaarten nog bekeken, die lagen pas om half vijf in bed.

Joke van tante Jo van Theo van Corse.

Reactie van "oom Michael": "eerst komen ze vragen of je getuige wilt zijn. Nou dat is nog wel leuk. Dan vragen ze naar de bruidstaart. Je bent niet voor niets bakker natuurlijk. En voor je het weet, ben je je camera, je auto en ook je vrouw nog een nacht kwijt". Die ging bij Esmé slapen, net als Eveline.

